

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag
16^e Jaargang nr. 9, november 2012

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
e-mail: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
e-mail: beritbootsma@ctkerk.nl
bevallingsverlof van eind oktober tot eind februari
vervanging: ds. Ruud Stiemer (zie boven)

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita van Koningsveld, email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, email: scriba@ctkerk.nl tel. 015 361 82 67

Kerkelijk Bureau:

Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl

PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO):	43555	t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG):	615174	t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkrentm. Bezuidenhout
Collectebonnen:	5253	t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen:	5144061	t.n.v. Stichting <i>Christus Triumfatorkerk</i> o.v.v. het doel (*) * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften / * Legaten
Diaconie (GKO):	427021	t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.):	1768712	t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO):	435	t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Een paar keer per jaar komt het voor dat de bezettingsgraad in de kerkzaal tijdens de dienst zo hoog is dat er van het paarse pluche niet veel meer te zien is. De afgelopen maand maakten we dat twee keer mee. De laatste keer was tijdens de jaarlijkse *School-Gezinsdienst* met het *Zandvlietcollege*, zoals gewoonlijk een dienst waarbij zowel leerlingen als leraren 'zich niet onbetuigd lieten', terwijl ouders en andere familieleden er toe bijdroegen dat de banken vrijwel volledig bezet waren. De popsongs, gezongen door twee zangeressen die geen gek figuur zouden slaan bij *The Voice of Holland* en begeleid door een schoolorkest dat de sterren van de hemel speelde, waren perfect afgestemd op het thema van de uitleg: *Vrijheid en Verplichting*, voorbereid door ds. J.W. Korpelshoek. Al met al weer een prachtige en indrukwekkende dienst.

Twee weken eerder vierden we de doop van Gabriël Emmanuel, zoon van Sheila Choenni en Norman Pers. Ook al zo'n indrukwekkende dienst, niet in de laatste plaats doordat de families Pers en Choenni in groten getale vertegenwoordigd waren, wat duidelijk bleek uit de vele stijlvol geklede bezoekers die de kerkbanken vulden. Maar ook de wijze waarop de familie een aandeel leverde in de dienst wekte bewondering. Grootvader Robby en vader Norman debuteerden als gelegenheidsduo met een prachtig lied dat zij deels in het Nederlands, deels in het Papiaments zongen. Broer Nishchal bracht een door hem bewerkt gedicht ten gehore en zus Farah speelde op de vleugel. Sheila zelf kennen velen van u misschien nog uit de tijd dat zij actief deelnam in de leiding van de kindernevendienst. Voor *Samenspel* heeft zij destijds een serie interviews met kinderen uit onze gemeente verzorgd. Dat was dan ook voldoende aanleiding om haar te vragen deze keer de *Reidans* voor haar rekening te nemen en iets te vertellen over haar ervaringen nu ze zelf een kind heeft.

Aan het eind van diezelfde dienst introduceerde ds. Ruud Stiemer Robin ten Hoopen met de verklaring dat hij het komende seizoen 'een snuffelstage' in onze gemeente komt lopen in het kader van zijn opleiding tot predikant. Robin brak in zijn 'maiden-speech' al direct het ijs door te vermelden dat hij vooraf bij ds. Berit Bootsma had geïnformeerd naar de wijze waarop hij zich het best voor deze gelegenheid kon kleden. "In deze gemeente is casual de gebruikelijke stijl" was het advies. Daarbij was echter niet gedacht aan het feit dat in dezelfde dienst een telg uit het geslacht Choenni zou worden gedoopt. Om zich heen kijkend, moest Robin glimlachend toegeven dat hij zich toch wel wat 'underdressed' voelde. Voor zover er al sprake was van enige schroom bij die eerste kennismaking, is Robin daar inmiddels wel overheen, getuige ook zijn verhaal elders in deze editie van *Samenspel*.

Met een hartelijke groet,
Henk Hospes



Het volgende nummer komt donderdag 29 november van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 14 november a.s. inleveren bij: **Henk Hospes, per email: samenspel@ctkerk.nl**
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 januari 2013

INHOUD

ACTIVITEITEN:

Activiteiten collegakerken – *Oecumenisch Beraad Haagse Hout*
Van de ZWO-commissie
Agenda
Het duurt nog maar eventjes - bazar
Groenten en lingeerie - vrijwilligersavond
Wijnproefavond – *Werkgroep Wereldwinkel*
Ontmoeting & Inspiratie aan tafel - *Eetgespreksgroep*
Cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG)
Kerstwandeling in samenwerking met het *Leger des Heils*
Verdraagzaamheid en Respect - christen-moslim dialoog

COLUMNS:

Je bent een wonder / Relicyclen - Carline van der Harg
Op koers – Adriaan Sala

GEDICHTEN:

Kindje dat het water voelt – Gedicht bij de doop

DIVERSEN:

Ontwikkelingen PGG – ds. Berit Bootsma
Even voorstellen – Robin ten Hoopen
Noodhulp Syrië
Pater Guido en de straatkinderen van Kinshasa – Wilma Beeftink
Digi-Taaltje – Greet Hulshof

VASTE RUBRIEKEN:

Meditatie – Houdt Jezus voor ogen – ds. Berit Bootsma
TeamGeest – ds. Ruud Stiemer
Wist u dat ...?
Gemeente(mee)leven
BerichtenBus – ds. Berit Bootsma
Kerkdiensten – overzicht
Van zondag tot zondag
Collecte-opbrengsten
Uit de kerkenraad
Gift
Reidans – Sheila Choenni
Bijbelleesrooster
Cryptogram

BAZAR
24 november



MEDITATIE

Houdt Jezus voor ogen

Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. (Hebreeën 3 : 14)

Als kerk in het westen, in Nederland, leven we in spannende tijden. We merken aan alle kanten dat het kerk-zijn zoals we dat kennen en gekend hebben onder druk staat. In kerkelijk Den Haag moet er vanwege de grote tekorten fors bezuinigd worden. Dezelfde geluiden horen we van kerken uit het hele land. Met ons zijn er velen die zich zorgen maken over de toekomst van de kerk.

Tegelijk willen we niet onder die druk bezwijken en berustend afwachten tot de laatste het licht uitdoet. Daarvoor is het geloof ons te waardevol en de kerk ons te lief. Daarom tasten we naar inspiratie en visie voor de toekomst. We zoeken naar houvast om staande te blijven en hoop te blijven houden.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft daar een heel heldere visie op. Inspiratie, houvast en hoop kan de gelovige volgens hem alleen vinden bij Jezus. "Houdt Jezus voor ogen" is dan ook zijn advies aan de Hebreeërs.

Waarom zouden wij, christenen 2000 jaar later in een heel andere wereld, dit advies ter harte kunnen nemen? Een goede reden is dat Jezus degene is die ons bindt in de kerk. Niet voor niets noemen we ons christenen en dragen dus zijn naam. Ons geloof in Jezus onderscheidt ons van bijvoorbeeld het jodendom en de islam. We hebben ons tot Hem te verhouden omdat Hij de oorsprong van onze gemeenschap vormt en het centrum van haar identiteit. Ga maar na dat de meest gebruikte geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, voor 2/3 deel over Jezus gaat. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon.....

Een bekend beeld in dit verband is dat van de christelijke gemeente als huis. Wij vormen samen het huis waarvan Jezus zowel de bouwer als de beheerder is. In een gebouw is altijd de hand van de ontwerper te herkennen. Zo is duidelijk te zien dat de *Christus Triumfatorkerk* door Drexhage is ontworpen.

Een kerk die zich niet meer oriënteert op Jezus en op die manier afstand van haar bouwer neemt, is net zo idioot als zeggen dat de *Christus Triumfatorkerk* niet door Drexhage is ontworpen. Je kunt het wel zeggen, maar alles in en om het huis dat de gemeente vormt, verraadt toch wel de hand van de bouwer.

Terug naar de oorsprong, naar degene die ons huis gebouwd heeft. Daarin proef je iets van een waarschuwing om de juiste aanvliegroute te kiezen voor visie en vernieuwing. Het vernieuwen van onze boodschap en ons kerk-zijn is noodzakelijk om verstaanbaar te blijven in de veranderende wereld. Nu misschien zelfs meer dan ooit. Maar het is veel beter om vanuit de bron te zoeken naar houvast, nieuwe wegen en aansluiting bij de tijdsgeest, dan de omgekeerde aanvliegroute. Als je via allerlei nieuwe vormen bij de bron probeert uit te komen, dan bestaat het levendige gevaar dat je inmiddels zo ver van God bent afgedwaald dat Hij niet meer terug te vinden is.

Wat kunnen we vinden bij Jezus, de bron van ons kerk-zijn, dat ons vandaag de dag verder kan helpen?

- Jezus biedt ons inspiratie en inhoud voor onze visie doordat Hij God een gezicht en vooral een stem geeft. Door alles wat Jezus zegt en doet, leren we God zelf kennen.

Kunnen we ontdekken hoe God wil dat de gelovige in het leven staat en hoe Hij wil dat we omgaan met elkaar en de wereld om ons heen.

- Jezus geeft ons genoeg (zelf)vertrouwen om op weg te blijven gaan. De taak om nieuwe wegen te vinden, rust niet volledig op onze menselijke schouders. Als gelovige mogen we Jezus volgen op de weg die Hij ons voor is gegaan. Dat vertrouwen kan leiden tot het vermogen om met een bepaalde nuchterheid naar de situatie te kijken: bijv. dat de betrokkenheid bij de kerk nu eenmaal altijd pieken en dalen kent.
- Jezus schenkt ons de hoop dat wij trouw kunnen zijn aan ons geloof. Het is niet onmogelijk om tot het einde resoluut vast te houden aan ons oorspronkelijke vertrouwen, omdat Jezus zelf trouw is geweest. Ondanks alle pogingen om Hem van zijn weg af te brengen, is Hij trouw gebleven aan zijn Vader en zijn gelovigen. Op zijn trouw mag de gelovige en de kerk als het ware meeliften.

2000 jaar geleden zijn mensen op weg gegaan. Geïnspireerd door één persoon, genaamd Jezus. Zijn woorden, zijn leven en de trouw die Hij daarin liet zien, brachten hen op nieuwe wijze in contact met de Levende God. Vol van deze ontmoeting gingen zij op weg om anderen hierover te vertellen. De weg waar zij op gingen, omspant inmiddels de wereld en loopt door tot op de dag van vandaag.

Wij vragen ons in onze omstandigheden af hoe de weg verdergaat. Misschien vragen we ons wel af of die weg überhaupt verdergaat en niet bij ons eindigt. Waar beter kunnen we daarvoor inspiratie vinden dan bij Hem bij wie de weg begonnen is? Heel de kerk draagt Jezus' stempel. Hij is de bron waar we geloof, richting, vertrouwen en hoop voor de toekomst kunnen vinden. Zodat we met Jezus voor ogen tot het einde toe resoluut vast kunnen houden aan ons aanvankelijke vertrouwen.

*Als wij zijn stem verstaan
dan zal het verdergaan
dan zal toekomst zijn.*

ds. Berit Bootsma

Gedicht

**Bij de doop van Gabriël Emmanuel Pers (30 september 2012)
bewerkt en gelezen door Nishchal Choenni**



*Kindje dat het water voelt,
weet je dat God j u bedoelt?
Druppels op je babywang
raken jou je leven lang.*

*Water tekent een geheim
dat je kind van God mag zijn.
Water levert het bewijs;
God gaat met je mee op reis.
Want wanneer je bent gedoopt,
weet je dat God naast je loopt.*

*Wij bidden u Heer,
verhoor ons nu,
houdt gij uw woord gestand
en schrijf Gabri el, uw kind
in de palmen van uw hand.*

Team-Geest

THEMADIENST: 'STIP AAN DE HORIZON'

In de vorige editie van *Samenspel* schreef ik dat ik op zondag 11 november aandacht zou besteden aan Genesis 3 : 1-13. Deze tekst en het thema van de zondeval, verschuiven we echter naar een andere zondag. Vanuit de commissie *Beleidsplan* kwam namelijk de vraag op om op die zondag een themadienst te mogen organiseren. In deze dienst willen we dan nadenken over de toekomst van onze kerk.

Wat is voor onze gemeente de stip aan de horizon, die onze koers bepaalt? Waar zitten we over vijf jaar? Welke koers wil God dat wij varen? Het zijn belangrijke vragen die een ieder van ons aangaan.

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS OPEN KERK

Met de vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor het *Open Kerk*-project willen we een uitstapje maken. Het idee is opgekomen om een excursie te maken naar Delft. Daar willen we onder leiding van een gids een rondwandeling maken door de binnenstad en de *Nieuwe Kerk* bezoeken. Daarna willen we samen koffie gaan drinken (natuurlijk met iets erbij). In overleg met de vrijwilligers zal een datum gekozen worden.



LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Op zondag 25 november gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun namen en ontsteken een kaarsje om uitdrukking te geven aan ons geloof, dat niet de dood, maar het Leven het laatste woord heeft in ons bestaan. Immers, Christus heeft de dood overwonnen en wij mogen leven door Hem, ook al zijn wij overleden. Van verschillende gemeenteleden ontvingen we het verzoek of een familielid of vriend, die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden is, maar niet behoorde tot onze wijkgemeente, ook in deze dienst genoemd kan worden. Graag geven we aan dit verzoek gehoor. U kunt de naam van de overledene doorgeven aan ondergetekende. Evenals vorige jaren zal er ook in deze dienst, na het noemen van de betreffende namen, voor een ieder gelegenheid zijn om een kaarsje aan

te steken voor hen die zij in stilte willen gedenken.

GESPREKSDIENST: 'UW KONINKRIJK KOME'

Het duurt nog even, maar toch kondig ik het alvast aan: op zondag 9 december houden we de tweede 'Gespreksdienst'. Na een korte dienst van ca. 45 min. zullen we in groepjes uiteengaan om met elkaar in gesprek te gaan (ca. 15 min.). We doen dit aan de hand van drie gespreksvragen die gekozen zijn naar aanleiding van de preek. In deze adventsdienst denken we na over de komst van het koninkrijk van God. Komt het nog? Is het al begonnen? Zien we er al iets van? Kunnen wij er aan bijdragen? En zo ja, hoe dan? Na het gesprek is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken.



KERSTWANDELING

Op zaterdag 22 december zal er voor de tweede keer een kerstwandeling door het Bezuidenhout worden gehouden. Deze wandeling, die in samenwerking met het *Leger des Heils* wordt georganiseerd, voert vanaf de kerk door de Theresiastraat. Op een aantal plekken houden we halt om kerstliederen en Christmas carols te zingen. We worden daarbij begeleid door de band en de zangbrigade van het *Leger des Heils*. De start is om 15.15 uur in de kerk. Loopt en zingt u op 22 december mee?! Na afloop keren we weer terug naar de kerk waar we met elkaar warme chocolademelk drinken.



JONGERENGESPREKSGROEP / CATECHESE

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Berit Bootsma, zal ik de jongerengespreksgroep verzorgen. Op de zondagen 13 en 27 januari en 10 en 24 februari willen we aansluitend aan de kerkdienst (rond 11.15 uur) bij elkaar komen om in gesprek te gaan over een thema dat verband houdt met ons leven en ons geloof. Aan de hand daarvan bereiden we samen een kerkdienst voor waarin het betreffende thema centraal staat. Naast het gesprek over het

thema zullen we samen zoeken naar liederen en songteksten die passen bij de dienst. Onze bijeenkomsten op de bovengenoemde zondagen duren een uurtje. De themadienst zal worden gehouden op zondag 17 maart 2013. Beste jongeren, jullie zijn van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
ds. Ruud Stiemer

Wist u dat ...?

de Haagse hervormde diaconie tot diep in de vorige eeuw beschikte over een eigen bakkerij?

In de hal van de *Lukaskerk* hangt het bordje van de diaconale bakkerij die vroeger in de oude *Lukaskerk* gevestigd was. De bakkerij was hét symbool van de bedeling: de doelstelling om armen te voorzien van de eerste levensbehoeften. De bakkerij was niet voor niets hier, in de nabijheid van de hofjes van Om en Bij en van het Oude mannen- en vrouwenhuis. De bewoners waren voor hun brood afhankelijk van de diaconie en die berekende al snel dat een eigen bakkerij waarschijnlijk voordeliger zou zijn dan het kopen van brood bij een plaatselijke bakker. In 1961 sloot de bakkerij, als laatste diaconale bakkerij in Nederland, haar deuren.



Uit: *Van bakkerij tot Woodstock*, historische armenzorgwandeling door het oude centrum van Den Haag, samengesteld door de *Diaconie PGG* en *Stek* (de beschrijving is te downloaden via www.diaconieden Haag.nl onder *actueel*)

Zomaar een wijsheid...

Vertrouwen is moed en trouw is kracht.



Zomaar een wijsheid ...



Onderstaand verhaaltje met een mooie wijsheid kwam ik al lezend op internet tegen:

Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan zijn kleinzoon over een veldslag die in alle mensen woedt. Hij zei: "Mijn zoon, die veldslag gaat tussen de twee wolven in ons allemaal.

- De ene is 't kwaad ... het is woede, afgunst, jaloezie, smart, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoel, rancune, minderwaardigheidsgevoel, leugens, valse trots, meerderwaardigheidsgevoel en ego.
- De andere is het goede. Dat is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, goedheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof."

De kleinzoon dacht even na en vroeg toen aan zijn grootvader: "Welke wolf wint?" Waarop de oude Cherokee-indiaan antwoordde: "*Degene die je voedt...*"



Je bent een wonder, o ja...

Zo begon mijn eerste column in *Samenspel* en zo begint ook het geboortekaartje van onze zoon Jip. Ook hij is een wonder en wederom zo bijzonder. We voelen ons gezegend met onze twee kinderen. Ze zijn met veel liefde ontvangen en we hopen nog heel lang met en van elkaar te mogen genieten. Grote zus Phien laat hem niet meer los en is vanaf dag één (en eigenlijk al eerder) dol op haar broertje.

In de kerk heeft Jip zijn eerste dienst al meegemaakt (slapend, dat wel) en getrakteerd op beschuit met muisjes. We werden overladen met felicitaties en gelukwensen, waarvoor hartelijk dank, ook namens Wouter en Phien!



RELICYCLEN?

Tijdens mijn zwangerschapsverlof van Phien ben ik voor het eerst achter een naaimachine gekropen. Met hulp van mijn schoonmoeder ontstonden er kussens voor onze toenmalige bank. En er ontstond nog iets; een verslavende nieuwe hobby. Of een hobbyachtige verslaving. Hoe je het ook wendt of keert, avond aan avond kan ik achter de naaimachine zitten. Het geleende exemplaar werd op mijn verjaardag twee jaar geleden vervangen door een eigen machine. Op mijn werk hadden we met een aantal collega's zelfs een naaiclubje opgericht. Leren van en met elkaar. Dochter Phien was en is nog steeds een dankbare afneemster van mijn creaties en ook Jip heeft eigen gemaakte kleding en boxkleden. Een stoffenwinkel is een snoepwinkel voor mij en waar ik ook kom, ik wandel graag zo'n klein paradijsje binnen. Het internet is ook op dit gebied een fantastisch medium. Naast online stoffenwinkels zijn er heel veel mensen die hun creatieve uitspattingen met ons willen delen. Bij toeval stuitte ik op twee weblogs van Vlaamse dames, beiden duurzaam bezig in hun huishouden en bovenal een bron van inspiratie voor mij. Niet alleen op naaigebied overigens. Ik heb van hen een nieuw woord geleerd: 'Recycleren'. Het is een eenvoudig principe: men neemt een kledingstuk wat niet meer helemaal heel is, of niet meer past, en maakt daar simpelweg iets anders van, bijvoorbeeld een tas of een kleiner kledingstuk. Op die manier gooi je minder snel goed bruikbaar textiel weg en ben je een beetje aan het consuminderen. Best duurzaam, al zeg ik het zelf.

Door naar de *Duurzame Kerk*, ons jaarthema. De kerk zelf, het gebouw, recyclen lijkt mij niet bepaald nodig. Het staat volgens mij nog behoorlijk stevig op zijn grondvesten. Maar kun je geloof wel recyclen? Kun je duurzaam omgaan met je geloof? Ik denk van wel! Om te beginnen kunnen we er al spelend met onze taal een hip woord bij bedenken: 'Relicyclen' komt het meest in de buurt. Hoe recycle je nu geloof? Denk daar maar eens over na. Ik denk dat veel mensen het al eens gedaan hebben namelijk. Ikzelf in elk geval wel. Opgevoed met het geloof maar in de puberteit er vanaf gedwaald, ben ik nu weer terug bij God en in de kerk. Ik heb het niet weggegooid, maar opnieuw leren kennen en waarderen. Het is nooit weggeweest maar tijdelijk in de kast gezet. Omdat je als mens in de loop der jaren groeit en verandert, verandert naar mijn mening ook je visie op God en religie. Althans, bij mij is het zo gelopen. Maar wat kunnen we verder doen om te relicyclen of duurzaam om te gaan met ons geloof? Wat bete-

kent duurzaam eigenlijk in dit verband? Een korte brainstormsessie later kwam ik tot de volgende gedachten:

Duurzaam wil zeggen: lang meegaand. Geloof gaat lang mee, bij voorkeur je hele leven.



Toch kan het zijn dat je om welke reden dan ook er even mee worstelt of er vanaf ziet. Vind je de weg terug naar God dan ben je behoorlijk duurzaam bezig. Help je iemand hierbij dan ben je ook heel duurzaam bezig. Kom je uit voor je geloof en durf je mee te gaan met de veranderingen die onze tijd met zich meebrengt, ben je duurzaam bezig. Koester het, sluit het in je hart.

Mijn vraag aan u, aan jullie, is dan ook: wat is nu die duurzame kerk voor u/jullie? Een letterlijk antwoord hoeft u mij niet te geven, maar denk er gewoon eens over na.

Duurzaam is een hip woord, alles moet veel duurzamer wordt ons voorgehouden. Maar ga eens na bij uzelf, veel dingen die we doen zijn eigenlijk al heel duurzaam, maar dat woord gebruikten we eerst niet. Dus relicyclen, het is een woord waar we even aan moeten wennen, maar ik denk dat we het meer doen dan we denken!

Liefs, Carline

PS: voor de geïnspireerde creatievelingen onder ons:

www.meisjesmama.blogspot.nl en www.madamezsazsa.blogspot.nl

Ontwikkelingen PGG

De afgelopen maanden is het in de berichtgeving rondom de herstructurering van de PGG stil geweest. Op de achtergrond is er door de Algemene Kerkenraad (AK), de predikanten en de kerkenraden van de combinatie Haagse Hout (combinatie IV) echter veel werk verzet. Tijd voor een korte update van de ontwikkelingen.

VOORGENOMEN BESLUIT SLUITING KERKGEBOUWEN

In september heeft de AK van de PGG een besluit genomen rondom het buitengebruikstellen van enkele kerkgebouwen in Den Haag. Na dit besluit aan de combinaties van wijkgemeenten voorgelegd te hebben, hoopt de AK dit besluit tijdens de vergadering van 20 november a.s. definitief te maken.

Volgens het voorgenomen besluit moeten de komende jaren 8 van de 17 kerkgebouwen 'aan de eredienst worden onttrokken'. Het was al bekend dat binnen onze combinatie één kerkgebouw zou moeten sluiten. Een onafhankelijke commissie heeft in april het voorstel gedaan om dat *Kruispunt* in Mariahoeve te laten zijn.

In het voorgenomen besluit van september j.l. heeft de AK PGG het advies tot sluiting van *Kruispunt* overgenomen. Wel is de termijn met een jaar opgeschoven naar 1 juni 2014. Dit stelt onze combinatie in de gelegenheid om te zoeken naar passende oplossingen voor de kerkelijke aanwezigheid van de PGG in Mariahoeve.

De sluiting van 8 kerkgebouwen betekent dat er één kerkgebouw meer gesloten moet worden dan waar in het oorspronkelijke besluit van oktober 2011 sprake van was. Deze ingrijpende stap is noodzakelijk omdat de oorspronkelijke plannen niet toereikend zijn om een financieel gezonde PGG in de toekomst te garanderen. Het extra kerkgebouw dat moet sluiten, betreft de *Vredeskapel* die uiterlijk 1 juni 2014 buiten-gebruikgesteld

zal worden. Voor onze combinatie betekent dit dat voorgenomen is om twee van de vier kerkgebouwen te sluiten.

We voelen mee met de pijn, de boosheid en het verdriet dat wordt opgeroepen wanneer je hoort dat 'jouw' kerkgebouw moet sluiten. Aan dat gebouw zijn vaak zoveel herinneringen en bijzondere momenten verbonden. In dat 'huis van God' woont een gemeenschap waar velen zich nauw mee verbonden voelen

OP WEG NAAR MEER SAMENWERKING

We willen ons hierdoor niet laten ontmoedigen. Juist in deze omstandigheden hebben we elkaar binnen de combinatie de komende tijd hard nodig om samen te treuren om het verlies van twee plekken in ons deel van de stad waar God gezocht en gevonden werd. Bovenal hebben we elkaar nodig om samen nieuwe wegen te zoeken en te ontwikkelen. Samen staan we voor de uitdaging om God een thuis te geven in het Haagse Hout.

De afgelopen tijd zijn er stappen gezet waarin we die uitdaging zijn aangegaan. Zo hebben de kerkenraden van de drie wijkgemeenten (*Kruispunt*, *Duinzichtkerk* | *Vredeskapel* en *Christus Triumfatorkerk*) op 1 oktober een gezamenlijke avond gehad. Tijdens dit samenzijn hebben we elkaar beter leren kennen rond de vraag: Welke functies zou de kerk in dit deel van de stad moeten vervullen? Uitgebreid kwam daarbij ter sprake wat de kerk en het geloof voor mensen betekent. Via dit geloofsgesprek hebben we een begin gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het zoeken van wegen voor de toekomst.

In het vorige nummer van *Samenspel* heeft het team van predikanten zich voorgesteld. Onder begeleiding van André Drost van de landelijke kerk, investeren we een deel van onze tijd en energie in het opbouwen van onze samenwerking. Zo af en toe, hopelijk steeds meer, ziet u daarvan het concrete resultaat.

Daarnaast zijn diverse commissies van de verschillende wijkgemeentes, als de diaconie en de jeugdcommissies, het overleg met elkaar aangegaan. Het doel hiervan is om elkaars werkwijze te leren kennen en te zien waar we komend seizoen de samenwerking kunnen zoeken. Profiteren van elkaars kennis en het bundelen van de krachten staat hierbij voorop.

Binnenkort zal er een gemeentevergadering gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomst bent u in de gelegenheid uw vragen te stellen over de ontwikkelingen binnen de PGG. Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij één van de leden van ons moderamen.

Ter afsluiting wil ik teruggrijpen op mijn meditatie aan het begin van dit nummer van *Samenspel*. De kerk bestaat niet om zichzelf, maar zij is het huis van Christus. Samen vormen wij dat huis waarvan Jezus Christus de bouwer en beheerder is. Het is een ingrijpend en soms ook emotioneel proces waar we met zijn allen 'ingerold zijn'. Tegelijk mogen we ook het vertrouwen voelen dat Jezus zelf ons zal schenken wat we onderweg nodig hebben. Troost, een bemoedigende steun in de rug als we het niet meer zien zitten, en visie en inspiratie voor het vervolg van onze weg. Dat vertrouwen mogen we in elkaar wakker roepen, want we zijn samen onderweg. Samen mogen we Christus een thuis geven in onze stad. Nu en in de toekomst.

ds. Berit Bootsma



BerichtenBus

Een *BerichtenBus* schrijven voor de tijd dat je met verlof bent is opnieuw een rare gewaarwording. Toch zijn er nog wel enkele dingen die de moeite van het vermelden waard zijn.

GESPREKSGROEP GELOVEN

We hebben inmiddels twee avonden in de nieuwe opzet van de gespreksgroep achter de rug. Het zijn heel afwisselende avonden, waarin de Bijbel opengeslagen en met elkaar gelezen wordt. De discussies die daaruit voortvloeien zijn iedere keer weer een verrassing.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 15 november. De avond zal geleid worden door Vincent de Jonge, terwijl Boudewijn de Jonge optreedt als gastheer.

PROJECT JP

We zijn dit seizoen weer volop bezig met het maken van plannen voor het project rond de jonge professionelen. De eerste *Dining & Wining* op 5 oktober was weer een groot succes. Er rolden leuke verhalen uit en we konden kennismaken met onverwacht vertel talent.

Tijdens mijn verlof gaan verschillende activiteiten binnen het project gewoon verder.

- Zo zullen Mirjam Goudart-Jansen en Soozy van Tuyl in het nieuwe jaar een volgende *Dining & Wining* organiseren. Zij zullen jullie daarvan op de hoogte brengen.
- Verder willen we in april 2013 van start gaan met een nieuwe ronde van de *Training Werk & Balans*.
- Als laatste wil ik hier vermelden dat we een kloosterweekend gaan organiseren. Waarschijnlijk gaat dit plaatsvinden in april 2013. Dorine Wiersma en Martineke Evers zijn hier druk mee bezig. Zodra er meer bekend is zullen zij dit bekend maken.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten is tijdens mijn verlof Janita van Nes het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar per email javannes@kpnplanet.nl

VERLOF EN VERVANGING

Op 26 oktober gaat mijn zwangerschapsvakantie bevestigingsverlof in. Doordat ik tot vier weken voor de datum waarop ik ben 'uitgerkend', heb kunnen doorwerken, heb ik na de bevalling twaalf weken verlof. Dit betekent dat ik ergens tussen 15 en 28 februari 2013 weer aan het werk zal gaan. De eerste kerkdienst die ik weer zal leiden zal de dienst op 3 maart 2013 zijn.

Gedurende mijn verlof is ds. Ruud Stiemer mijn vervanger. Mocht het nodig zijn dan kunt u de komende maanden contact met hem opnemen. In pastorale gevallen kunt u ook altijd contact opnemen met uw wijkouderling. Voor sectie A is dit Kia Korteweg en voor sectie B is dit Boudewijn de Jonge.

TEN SLOTTE

De komst van een nieuw leven in ons gezin is een bijzondere en wondervolle gebeurtenis. We zien er naar uit en tegelijk blijft het spannend. Het is fijn dat er tijd is om aan de nieuwe situatie gewend te raken. Misschien komen we elkaar in de wandelgangen nog tegen, maar ik wens u heel goede maanden en alvast goede feestdagen toe. Waarschijnlijk zullen we in maart 2013 tegen elkaar zeggen dat de tijd voorbij is gevlogen.

Met hartelijke groet,
ds. Berit Bootsma

Activiteiten van collegakerken

aangesloten bij het Oecumenisch Beraad Haagse Hout

Graag wil het *Oecumenisch Beraad Haagse Hout* u op de hoogte brengen van diverse lezingen en leerhuizen die de verschillende deelnemende kerken organiseren. De activiteiten staan open voor iedereen. Mocht uw interesse gewekt worden door het een of het ander, dan bent u van harte welkom!

Namens het *Oecumenisch Beraad Haagse Hout*,
ds. Berit Bootsma

DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL (locatie: *Duinzichtkerk*: Van Hogenhoucklaan 89)

- donderdag 8 november, aanvang 20 u: Prof. Herman Philipse (filosofie, Universiteit Utrecht): Vragen van religie en cultuur.
- donderdag 29 november, aanvang 20 u: Prof. René van Woudenberg (filosofie, UVA) over religie en cultuur.
- maandag 19 november, aanvang 20 u: *Wat is de beste Bijbelvertaling?* onder leiding van drs. T. Suttorp (classica) en ds. H. van Laren (theoloog en psychotherapeut) worden verschillende Bijbelvertalingen uit het Grieks in het Nederlands besproken; kennis van het Grieks is niet noodzakelijk. Deze cursus wordt in 2013 voortgezet.

REMONSTRANTSE KERK (locatie: Laan van Meerdervoort 955)

- woensdag 31 oktober en 21 november, aanvang 20 u.: *Leven met de Psalmen*, inleiders: ds. Philipp en ds. Sloomans.
- donderdag 15 november, aanvang 20 u.: dr. Joke Hermsen over *Het banale kwaad in de visie van Hannah Arendt*. Aanvang: 20 u.
- donderdag 29 november 20 u.: *Geloof tegen het kwaad in: een illusie?* door ds. Goud.
- 22 november en 20 december Latijnse vertaal- en leesgroep over *De weg van de ziel* o.l.v. ds. Sloomans (classica). Cicero's *Somnium Scipionis* wordt (in het Latijn) gelezen. Aanvang 20 u.

Van de ZWO-commissie

KERK IN ACTIE

De opbrengst voor *Kerk in Actie* is in 2011 met 13% t.o.v. 2010 teruggelopen. De totale opbrengst in 2011 bedroeg € 21.873 (€ 24.403 in 2010),

Wat ging er zoal goed het afgelopen jaar?

- in Ghana werden duizend boeren opgeleid om hun landbouwkennis over te dragen;
- in één jaar tijd werden in 45 kerken meer dan duizend schuldhulpmaatjes opgeleid;
- de 25 miljoen euro die door de *Samenwerkende Hulporganisaties* werd opgehaald voor de droogte in de Hoorn van Afrika werd volledig besteed.

En wat kon er zoal beter?

- de coördinatie klopte niet altijd;
- voor de rampen met media-aandacht werd veel geld opgehaald maar voor de vergeten rampen loopt de opbrengst drastisch terug;
- de wederopbouw op Haïti verloopt moeizaam;
- het stoppen van de boskap in Indonesië en Papoea Nieuw Guinea vraagt meer aandacht.

INTERACTIEF: *Een bewogen gemeente die oog heeft voor de nood van de wereld.*

De drie wijkgemeenten van ons cluster (*Duinzichtkerk/Vredeskapel-Kruispunt-CTK*) zijn op zoek naar gemeenteleden die dit aanspreekt en zich daadwerkelijk verbonden voelen met christenen wereldwijd. Het is voor elke diaconie en zwo-commissie een droom om waar te maken in samenwerking met *Kerk in Actie*.

Zodra zich een kwartet van mensen heeft aangemeld, komt iemand van het landelijk dienstencentrum om ons nader te informeren over wat er van ons verwacht wordt en op welke ondersteuning we kunnen rekenen. We kunnen zelf een project uitzoeken.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Eric Ebbink via ericebbink@ziggo.nl.

VAKANTIE MET ZORG

Bent u of kent u iemand die er graag in december nog een weekje tussenuit zou willen en zorg of begeleiding nodig heeft? Het Vakantiebureau heeft van 24 november tot 1 december nog ruimte in het *F.D. Roosevelthuis* in Doorn voor mensen met zorg tot 65 jaar. Ook is er nog plek in Doorn van 1 tot 8 december en van 8 tot 15 december. Rond de feestdagen zijn er ook vakanties voor ouderen, mantelzorgers met een dementerende partner en voor blinden en slechtzienden. Voor info: tel. 03 46 66 10 of e-mail: info@hetvakantiebureau.nl

Wilt u rond de feestdagen deze vakantie-activiteiten ondersteunen als verpleegkundige of verzorgende (ook in opleiding) gedurende de hele week of een deel ervan? Neem dan contact op met Ria Hertog, e-mail rhertog@hetvakantiebureau.nl tel. 03 48 66 10 of of via www.hetvakantiebureau.nl. Ook voor andere functies zijn vrijwilligers nodig.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Kerk in Actie zoekt vrijwilligers die vanaf medio augustus 2013 gedurende drie maanden als begeleider willen werken in de Palestijnse gebieden. Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun aanwezigheid o.a. bij de checkpoints bij te dragen aan vrede en naleving van de mensenrechten. De kosten van voorbereiding, reis en verblijf worden gedragen door *Kerk in Actie*. Vooraf is er een intensieve training van een week in Zwitserland. Informatie vind je op www.eappi.org en www.kerkinactie.nl/eappi. Sollicitaties met motivatie en CV kunnen in het Engels voor 15 november toegezonden worden aan Kathinka Minzinga, coördinator EAPPI-programma in Nederland, e-mail: kathinka@online.nl.

Zomaar een wijsheid ...

God houdt van atheïsten, ook al twijfelt Hij soms aan hun bestaan.



Even voorstellen ...

Robin ten Hoopen, predikant in opleiding, loopt het komende seizoen stage in onze gemeente. Wie hij is en wat zijn stage inhoudt, vertelt hij in deze bijdrage.

Op 30 september jl. mocht ik voor het eerst aanwezig zijn in de gemeenschap van de *Christus Triumfator*kerk en mij daar aan u en jullie voorstellen als een stagiair in jullie gemeenschap. Ik voelde mij zeer welkom en ik heb al een aantal mooie, bijzondere en leuke gesprekken gehad. Op deze plek wil ik jullie daarvoor bedanken in de hoop dat er nog veel mogen volgen.



Voor allen die wat meer over mij willen weten of die op 30 september niet aanwezig waren, zal ik op deze plaats kort wat over mijzelf vertellen.

Mijn naam is Robin ten Hoopen. Ik ben in 1989 geboren in Voorburg en opgegroeid in Zoetermeer. Ik ben verloofd met Martine en hoop volgend jaar mei met haar te gaan trouwen in Enkhuizen. Wij zullen dan in Den Haag gaan wonen. Mijn hobby's zijn lezen, muziek luisteren, voetbal, mensen ontmoeten en genieten van lekker eten en wat daarbij hoort. Ik vind het heerlijk op een rustige dag met een boek buiten te zijn of juist 's avonds op de bank te ontspannen met een hapje en een drankje.

Mijn ouders zijn rooms-katholiek met oecumenische inslag en zijn beide actief in de Zoetermeerse katholieke parochie. Ik ben opgegroeid in de katholieke traditie en heb daarin zowel communie als vormsel mogen doen. Op mijn zestiende kwam ik via een vriendengroep van klasgenoten op de middelbare school in aanraking met het protestantisme en dan met name met de evangelisch gekleurde jeugddiensten die er in die tijd veel werden gehouden. Vanuit deze vriendengroep heb ik veel mogen leren over Jezus Christus en ben ik mij gaan verdiepen in de protestantse traditie. Na een jaar samen met een priester te hebben gezocht naar mijn roeping in het leven en de verschillen tussen protestantisme en katholicisme heb ik besloten om protestantse theologie te gaan studeren in Leiden met het doel om predikant te worden. Na vijf jaar studeren, waarin ik een jaar voorzitter ben geweest van het bestuur van de christelijke studentenvereniging NSL en een jaar heb gewerkt bij BAKboord, heb ik in juli mijn bachelor gehaald. Mijn werk bij het project BAKboord, een werkbemiddelingsbureau voor ex-gedetineerden, zet ik de komende jaren naast mijn studie voort voor acht uur per week. Sinds september volg ik de opleiding tot gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit (PTHU) te Amsterdam. In het eerste jaar van deze driejarige opleiding is er voor elk vak een opdracht die ik moet volbrengen op een leerplek. Die leerplek is voor mij jullie gemeenschap. Dit betekent dat ik dus niet volop stage loop, maar door het jaar heen slechts een aantal opdrachten zal doen. Sommige van jullie zullen mij veel zien, terwijl anderen mij misschien niet zullen zien. Mijn twee eerste opdrachten zijn het maken van een sterkte-zwakteanalyse van de gemeenschap en het onderzoeken van de visie(s) op Christus die er in de gemeente is / zijn. Met deze opdrachten ben ik op dit moment nog volop bezig.

Mocht u/jij vragen, ideeën of suggesties hebben, spreek me dan vooral aan of stuur me een mailtje. Ik hoop velen van jullie het komend jaar te ontmoeten en te spreken.

Een hartelijke groet en tot ziens,
Robin (robintenhoopen@gmail.com)

KERKDIENTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag crèche en kindernevendienst

<u>november:</u>	<u>voorganger:</u>	<u>organist:</u>
4	ds. Irma Pijpers	Johan de Graaf
11	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf
*	ds. Simon Schoon	Arie Kraaijeveld
25	ds. Ruud Stiemer	Jan Korenhof

* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.



Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk

november: 19 uur

voorganger:

Klaas de Boer

organist:

Arjan Breukhoven

met medewerking van het Chr. gemengd koor *De Slagsingers* uit Barendrecht, o.l.v. Johan de Hoedt

VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (beknopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u hierboven.

Op **zondag 4 november** vieren we het Heilig Avondmaal

op **zondag 11 november** is er een themadienst over de toekomst van onze kerk. Wat is voor onze gemeente de stip aan de horizon, die onze koers bepaalt? Waar zitten we over vijf jaar? Welke koers wil God dat wij varen? Het zijn belangrijke vragen die een ieder van ons aangaan.

Op **zondag 25 november** gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn.



Kerk	€ 256,13	Straatpastoraat	€ 93,09
Diaconie	€ 489,12	JOP (land.jeugdwerk)	€ 86,49
Wijkkas	€ 276,00	Vredeswerk	€ 82,25
		Nieuwe kerk Moerwijk	€ 134,64



AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub

Elke vrijdag van 13 tot 14 u spreekuur ds. R.E. Stiemer

Elke vrijdag om u: *Maaltijdproject.*

oktober:

30 20.00 u Ontmoetingsavond sectie C bij Bert en Joke Dekker (Amalia van Solmsstraat 1A)

november:

1 20.00 u Ontmoetingsavond sectie Z bij Wim Leenen (Margarethaland 245)
6 19.30 u Bijbelgespreksgroep o.l.v. pastor Aad Tulling
8 12.30 u Lunchpauzeconcert
8 19.30 u Christen-moslim dialoog in Buurt- en Kerkhuis *De Paardenberg* (pag. 28)
14 Inleveren kopij *Samenspel*
14 10.00 u Woensdagmorgenbijbelkring, o.l.v. pastor Aad Tulling
15 20.00 u Gespreksgroep *Geloven* o.l.v. Vincent de Jonge
15 19.45 u Kerkenraadsvergadering
17 19.30 u Wijnproeverij van *Fair Trade* (kosten € 10)
20 Eetgespreksgroep (zie pag. 23)
22 12.30 u Lunchpauzeconcert
23 Opbouw BAZAR (hele dag). Hierbij zijn vele handen nodig!!!!
24 10.00 u BAZAR
28 10.00 u Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling

Voor het programma van lezingen en leerhuizen in de andere kerken die zijn aangesloten bij het Oecumenisch Beraad Haagse Hout verwijzen we u korthedshalve naar pagina 13.

Geef voor noodhulp in Syrië

Oproep van de ZWO-commissie

Door de burgeroorlog in Syrië zijn naar schatting 1,2 miljoen mensen op de vlucht. In eigen land hebben 2,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. *Kerk in Actie* biedt noodhulp via de *Grieks Orthodoxe Kerk* in Antiochië en het midden oosten. We bieden vooral voedselhulp aan mensen die schuilen in publieke gebouwen. In en rond Damascus zijn al 12.000 mensen bereikt. In Hasekeh hebben we al 2.400 mensen bereikt die gevlucht zijn uit Hasakeh, Homs, Hama, Dayraz Zor en uit het noorden.

Uw bijdrage kunt u overmaken op giro 456 van *Kerk in Actie* te utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië

NIEUWE WEBLOG WILLEM JANSEN EN HELEEN JOZIASSE
Lees meer op www.kerkinactie.nl/weblogjanenjoziasse

Het duurt nog maar eventjes ...

BAZAR op zaterdag 24 november 2012

Om de BAZAR weer tot een groot succes te maken, hebben we nog steeds veel verkoopbare zaken nodig, dus we noemen ze nog maar eens: boeken, platen en cd's, speelgoed, knuffels, kerstspullen, tassen en sieraden, kunstvoorwerpen, schoeisel, kinder- en volwassenkleding en platgoed (lakens, handdoeken, enz.) maar wel graag **goed, schoon en bruikbaar** voor anderen!!! Ook welkom zijn nieuwe dingen (bijv. op een verjaardag gekregen, maar nooit gebruikt), die we kunnen gebruiken als prijs bij het rad van fortuin of spaarzegels (Douwe Egberts, Albert Heijn, bakkerij 't Stoepje, enz.) waarmee cadeaus kunnen worden gekocht.



Omdat we dit jaar geen rommelmarkt doen, s.v.p. echt géén spulletjes zoals potten pannen, kopjes, glaasjes, keukengerei, ook geen meubels, tv's, pc's en toebehoren, verlichting. Deze zaken kunt u kwijt bij een kringloopwinkel in de buurt of bij de *Pelgrimshoeve* in Zoetermeer. Dus niet meebrengen naar de kerk a.u.b.

Wat we wel kunnen gebruiken: dat zijn veel handen bij de opbouw van de bazar (vrijdag 23 november) en natuurlijk achter de diverse stands (zaterdag). En veel bezoekers die wat (en nog wat meer) komen besteden. Zet het vast in uw agenda !! Bij twijfel, vraag het de bazarcommissie,



Ineke v.d. Berg, Henny v. Dalen.
Jannie Slootweg, Elly Spaans
Gerda en Gerrit Visser
Wim Leenen, Bert v.d. Sluis
Wouter Müller

Weet u ...

waar de uitdrukking 'Weten waar Abraham de mosterd haalt' vandaan komt?

De oorsprong van de uitdrukking *Weten waar Abraham de mosterd haalt* ligt volgens meerdere wetenschappers en taalkundigen in het Oude Testament, Genesis 22 : 6, waarin wordt verteld dat Abraham zijn zoon zou offeren op een vuur. Hij verzamelde mutsaards en 'legde het hout op de schouders zijns zoons'. Mutsaard betekent 'takkenbos'. Het woord zou vervormd zijn tot 'mostaard' en later tot 'mosterd'. Uiteindelijk heeft men er het woord 'mosterd' van gemaakt, maar inmiddels snapt niemand nog wat Abraham nou met mosterd te maken had



Op Koers

Soms ligt de kopij voor een *Samenspel*-column letterlijk op straat. Zo vond ik in onze vakantie afgelopen zomer in een stille straat in een buitenwijk van Salisbury een brochure over *Honderd jaar Titanic*. Daarin de beschrijving van een trip rond Pasen naar Belfast, met exposities, discussies, tours, films en familievermaak. Pasen was al even voorbij, dus iemand had de informatiefolder gewoon weggegooid.



De eerste foto erin vond ik meteen fascinerend. Op de voorgrond staan kleine mannetjes; dwergen vergeleken met een stuk achterschip van de *Titanic* in aanbouw. Te zien is o.a. de linker schroef met een diameter van ruim 7½ m, de centrale schroef van ruim 5 m, en het gigantische roerblad. Geen wonder dat de hele wereld versteld

stond toen dit schip en haar zusterschip *Olympic* langzaam begonnen uit te rijzen boven de arbeiderswoningen van Belfast..

Eigenlijk was het algemene gevoel dat de mens nu wel op de top van zijn kunnen stond. Breng de juiste mensen en de juiste materialen bij elkaar en we kunnen alles maken. De techniek stond voor niets en het genie van de mens had net een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De industriële revolutie was geslaagd!

Alles aan beide schepen was super: de grootte, de aantallen passagiers en bemanningsleden, het machinevermogen, de luxe, de snelheid en de veiligheid.

In een boek over de bouw van deze schepen stond te lezen dat ze 'praktisch onzinkbaar' waren. Al eerder had kapitein Smith, die gezagvoerder van de *Titanic* zou worden, in volle overtuiging gezegd: "Ik kan me geen oorzaak voorstellen waardoor een schip als dit zou kunnen zinken. De moderne scheepsbouw is dat stadium volledig gepasseerd."

Eigenlijk stond de grootte van het schip ervoor garant dat het niet zou kunnen vergaan, een veronderstelling die voor grote schepen nu nog wel geldt en die niet anders dan menselijk, maar wel fout is, want weet u nog van begin dit jaar: de *Costa Concordia*? In het geval van de *Titanic* bleken de veelbesproken waterdichte schotten, die het schip in veilige compartimenten opdeelden, juist haar achilleshiel te zijn. Men ging ervan uit dat bij een aanvaring met een ander schip hooguit twee compartimenten vol zouden lopen en dat kon het schip makkelijk hebben. Aan de mogelijkheid van een ijsberg die een hele reeks compartimenten open zou rijten, heeft toen niemand gedacht.

Het honderd ton zware roer dat op de foto te zien is, boezemde iedereen ontzag in. Moet je zien: alleen al die ophanging met die enorme moeren! Toch was het roer verhoudingsgewijs aan de kleine kant en dat maakte dat de *Titanic* nogal traag reageerde bij koerswijzigingen

Na de tewaterlating, toen het voor het grootste deel onder water verdween, is het roer nog één keer in volle glorie te zien geweest. Dat was vlak voor het moment dat dit machtige gloednieuwe schip met honderden passagiers en bemanningsleden onder de koude golven zou verdwijnen. In het voorschip vulde zich het ene comparti-

ment na het andere, de boeg ver-
dween onder de zeespiegel en daar-
door verhief het achterschip zich
langzaam hoger en hoger uit de gol-
ven tot de schroeven en het roer als
nutteloze attributen zich druipend
aftekende tegen de heldere ster-
renhemel

De overlevenden die dit hebben ge-
zien, hebben die aanblik nooit kun-
nen vergeten. Het tafereel stond op
hun netvlies gegrift. Zo majestueus,
zo onvoorstelbaar en zo verschrikke-
lijk...!



Het roer is één van de onmisbare onderdelen van een schip. Zonder roer ben je ner-
gens, je bent stuurloos en je raakt aan lager wal of je wordt een prooi van wind en wa-
ter. Jakobus schreef daar al over in z'n brief, bijna 2000 jaar geleden: *En kijk eens hoe
reusachtige schepen (.....) met een klein roer in de richting worden gestuurd die de
stuurman bepaalt.*” En dan te weten dat hij geen flauw vermoeden kon hebben hoe
groot de schepen vanaf begin twintigste eeuw zouden zijn; dat ging zijn voorstellings-
vermogen ver te boven.

Na de kapitein is de stuurman dé autoriteit aan boord. De term 'stuurman' gaat terug
naar de tijd dat schepen nog geen roer hadden maar er gestuurd werd met een soort
verticale roerriem aan de rechterkant, de stuurboordzijde van de boot.

In onze taal spelen het roer en de stuurmanskunst een belangrijke rol, ook al staan vaak
'de beste sturlui aan de wal'. Als het tijd wordt voor ander beleid dan gaan we 'het
roer omgooien'. Als directeur 'sta je aan het roer' van het bedrijf en heb je 'het roer
stevig in handen'. Let op, 'houd je roer recht'. Hij is duidelijk in wat hij wil en zo 'houdt
hij het roer te midscheeps'. De Chinese leider Mao werd vaak voorgesteld als '*de grote
roerganger*'; hij was de enige die het enorme rijk op de juiste koers kon brengen naar
de communistische heilstaat. En *Führer* zou je ook kunnen vertalen met 'roerganger'.
Twee voorbeelden die akelig duidelijk aangeven dat je met een goed schip, maar met
een foute stuurman, op het strand belandt en het een baken in zee wordt...

Over schepen en zee gesproken: het volk Israel was geen zeevarende natie. Voor de
meeste Israëlieten stond de zee gelijk aan het dodenrijk en dan kies je niet zo gauw het
ruime sop. Psalm 107 beschrijft met veel inleving de gevaren op zee, én een behouden
vaart: *Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepde Hij de golven op. Zij stegen tot
aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende, ze tolden en
tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de
HEER – Hij leidde hen weg uit vele gevaren, Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven
gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, Hij bracht hen naar een
veilige haven. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen
verricht ...*

Toch spijtig dat ik voor die *Titanic*-trip naar Belfast achter het net viste

Adriaan Sala

Groenten en lingerie

(of bloemen en schoenen)?

De linteriewinkel



Vreemde titel voor een stukje in het wijkblad? Niet als je weet waar die vandaan komt. Het was één van de vragen in de quiz *Masker op, masker af*, een variant op het van tv bekende spelletje *Petje op, petje af*. "Wat verkochten twee van onze gemeenteleden vroeger?" zo luidde de vraag.

Zo'n zestig vrijwilligers van de *Christus Triumfatorkerk* deden mee aan dit spelletje, tijdens de borrel die hen werd aangeboden door de kerkenraad voor het vele werk dat ze allemaal doen in en rond de kerk. Een welverdiende borrel, want alle aanwezigen zorgen er samen voor dat we kerk kunnen zijn zoals we willen zijn. Iedereen zorgt er op eigen manier voor met zijn of haar bijdrage als vrijwilliger. Het was een zeer gemengd gezelschap van alle leeftijden, één van de sterke punten van de CTK! En dan te bedenken dat niet eens iedereen aanwezig kon zijn. Het aardige van zo'n borrel is dat (bijna) alle vrijwilligers eens tegelijk bij elkaar zijn. Zondags zien ze elkaar wel, maar beseffen ze vaak niet van elkaar dat ze iets (of veel) doen voor de kerk. Nu zaten en stonden ze allemaal bij elkaar, genoten samen van hun drankjes en deden zich tegoed aan de hapjes die ze voorgeschoteld kregen.



Een zeer geanimeerde bijeenkomst, waar veel gelachen werd en die toch ook nog leerzaam was. Want lang niet iedereen wist dat Ruud Stiemer niet in Scheveningen is geboren. En tot grote hilariteit bleek uiteindelijk dat de vraag waarmee dit stukje begon, bepaalde wie de winnaar werd van *Masker op, masker af*. Voor wie het nog niet wist: inderdaad, het antwoord was groenten en lingerie.

Wouter Müller

Wijnproefavond 17 november



Op zaterdagavond 17 november 2012 om 19.30 uur organiseert de Wereldwinkelgroep een wijnproefavond waar u met *FairTrade* wijnen kunt kennismaken. De kosten bedragen € 10,- per persoon. Ook is het mogelijk om wijn te kopen. We maken er een gezellige avond van. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Nelleke Tuinema: nelleketuinema@hotmail.com. Introducés zijn welkom. Het aantal plaatsen is beperkt.

Deze activiteit van de Wereldwinkel is ook een agendapunt in het kader van het CTK-jaartheme 'Duurzaamheid'.



Uit de kerkenraad

september 2012

- De nieuwe ambtsdragers, Bert Dekker (wijkouderling) en Wil vd Vliet (diaken) worden hartelijk verwelkomd. Van Ineke vd Berg (diaken) en Greet Hulshof (notulist) wordt afscheid genomen.

Zij worden beiden heel hartelijk bedankt voor hun inzet binnen de gemeente.

- De kascontrolecommissie heeft een forse overschrijding van het aantal kopieën geconstateerd. Naast de kopieermachine komt er een lijst te liggen, waarop moet worden bijgehouden waarvoor en hoeveel er gekopieerd wordt.
- Er is dringend behoefte aan invulling van de vacatures voor:
 - scriba binnen het moderamen van de GKO
 - vertegenwoordiger van onze wijkkerkenraad in de AK-PGG
 - jeugdouderling
 - kerkrentmeester.
- Op de nabespreking van de dienst op zondag 2 september is positief gereageerd. "Het gaf diepgang aan de preek". Dit seizoen zullen nog enkele nabespreking worden gehouden.
- De activiteiten van het zomerprogramma zijn goed bezocht. Dit programma bood vooral voor onze oudere gemeenteleden een welkome invulling tijdens de zomervakantie.
- Het thema voor het startweekend van dit jaar is '*Duurzame Kerk*'. Dit thema zal in verschillende vormen later in het jaar terugkomen.
- Er is een boekje met een handleiding gemaakt over de *Jonge Professionelen*. Tien exemplaren daarvan zijn gegaan naar de subsidiegever DISK. Het was een goed eerste jaar met vijftien deelnemers bij *Dining en Wining* en veertien deelnemers bij *Werk en Balans*. De voorbereidingsgroep wil graag doorgaan en zal i.v.m. het zwangerschapsverlof van Berit zelf initiatieven nemen. In de planning staat een kloosterweekend en een gespreksgroep (interviewgroep)
- Herstructurering PGG. In juni is er een gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering in de *Duinzichtkerk* geweest, die door de aanwezigen als zeer positief is ervaren. Een tweede bijeenkomst is gepland voor 1 oktober in het *Kruispunt*; een derde volgt in december in de *Christus Triumfatorkerk*.
Sluiting kerken: De *Kruispunt*gemeente wil onderzoeken of er alternatieven zijn voor het sluiten van *Kruispunt* of dat het eventueel langer kan openblijven. In de voorbereiding van de komende activiteiten van de CTK zal gekeken worden of de *Duinzichtkerk* en *Kruispunt* hierbij betrokken kunnen worden.
- Van de Commissie Bijzondere Erediensten.
De commissie organiseert de bijzondere diensten, te weten: Kerst, startweekend, laatste zondag van het kerkelijk jaar, Pasen (met paasontbijt) en is tegenwoordig ook wel betrokken bij de invulling van de liturgie. Dit jaar doen anderen de startzondag.
Het budget is € 2.100,-. Tweederde hiervan wordt besteed aan koren. In de kerstnachtendienst en de paasdienst met het ontbijt wordt altijd veel energie gestoken.
- Ingekomen stukken: Nel zal, mede namens de AK-GKO, aanwezig zijn bij het afscheid van ds. Casper van Dongen

- De opbrengst van de bazar wordt voor 1/3 deel (met een maximum van € 1000,-) bestemd voor het project van Marit Schrijver (kindertehuis in Suriname) en voor 2/3 deel voor de wijkkas.

WB

Ontmoeting & inspiratie aan tafel

Elke maand komt de eetgespreksgroep (voor ca. 25-45 jarigen) bijeen om gezellig samen te eten en van gedachten te wisselen over onderwerpen die de deelnemers aanspreken. Dat kunnen onderwerpen zijn die met het christelijk geloof te maken hebben, zoals je favoriete bijbeltekst, maar ook maatschappelijke thema's zoals de omgang met geld, tijd en het milieu. In dit seizoen staan twee series eetgespreksgroepavonden gepland; één over 'Relaties' en één over 'Geloof'.

RELATIES

- De eerste avond in deze serie met als thema: *Vriend en vijand* is al geweest als u dit leest. Op deze avond stonden o.a. de volgende vragen centraal: Wat betekent vriendschap voor jou? "Heb je vijanden lief", hoe ga je daarmee om? Beschouw je God/Jezus als een vriend?
- De tweede avond, die gepland staat voor dinsdag 20 november, heeft als thema: *Contact met God*. Er zal gesproken worden over contact met God: hoe doe je dat? Bid je bijvoorbeeld en wat ervaar je dan?
- Voor de derde avond, die als thema: "Leven na de dood" zal hebben, wordt nog een datum op een dinsdagavond in het voorjaar van 2013 afgesproken. Die avond zal worden ingegaan op de vraag: "Hoe zie jij leven na de dood?" Verwacht je bijvoorbeeld familieleden en vrienden weer te zien na je dood? Denk je dat er contact met overledenen mogelijk is?

GELOOF (voorjaar 2013)

- Thema: "Geloof en troost." Biedt geloof troost? Op welke manier?
- Thema: "Waarom blijf je geloven?" Hoe geef je geloof door?

De eetgespreksgroep ontvangt graag nieuwe leden. Als je op zoek bent naar ontmoeting en inspiratie, ben je van harte welkom bij de eetgespreksgroep om mee te eten en te praten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janita van Nes (e-mail: javannes@kpnplanet.nl)

Gift

Via Annie Bakker van mevr. W.T. voor de *wijkkas*

€ 20,-

Hartelijk dank!

Pater Guido en de straatkinderen van Kinshasa

Op zondag 27 mei jl. deden Rick Slettenhaar, Stella van Veen en Jan Taal belijdenis van hun geloof. Rick Slettenhaar werkt in Congo. Tijdens de dienst hebben we gecollecteerd voor het werk van pater Guido, die straatkinderen uit Kinshasa opvangt en hen helpt een normaal leven op te bouwen. Deze kinderen worden vaak verstoten omdat ze verdacht worden van tovenarij, omdat hun families te arm zijn, omdat ze ziek zijn of om een andere reden. Ze leiden een erg armoedig en uitzichtloos bestaan dat vaak eindigt in de criminaliteit en drugs.

Rick stuurde ons een e-mail waarin hij schrijft dat hij met zijn vrouw Marielouise enige tijd geleden naar het project van pater Guido is gegaan (een flink eind rijden buiten Kinshasa) en hem de collecteopbrengst van onze gemeente, € 501,12 heeft gegeven. Pater Guido was echt ontroerd en heel blij -- dit bedrag maakt voor zo'n klein project echt een groot verschil!

Pater Guido bedankt ons allemaal vanuit de grond van zijn hart. Hij wil het geld gebruiken om bouwmaterialen te kopen om samen met de jongens van het project een speciaal huisje te bouwen voor twee voormalige straatkinderen met een geestelijke handicap, Germain en Mbinda. Deze twee jongens kunnen vanwege hun handicap geen regulier werk vinden in de stad, maar kunnen in dat huisje wel (bijna) zelfstandig wonen en in hun eigen kosten voorzien door varkens te hoeden en bezems te maken van de bladeren van de palmboomgaard bij de boerderij. Zo kunnen ze een waardig en bijna onafhankelijk leven leiden, en maken ze bovendien plaats voor twee nieuwe straatkinderen in het project van Pater Guido.



Het gaat verder eigenlijk heel goed met het project: de oogst tijdens het droge seizoen was zo groot dat ze weer een aantal koeien hebben kunnen kopen. (Twee jaar geleden moesten ze die allemaal verkopen vanwege een slechte oogst.) Ook is er een nieuwe bakoven gebouwd om eigen brood te bakken. Pater Guido, zelf een Italiaan, bakt op vrijdagavonden pizza's voor iedereen. Rick en Marielouise gaan zeker nog eens terug om mee te eten.

WB

Zomaar een wijsheid ...



Ik mokte omdat ik geen schoenen had, totdat ik een man tegenkwam die geen voeten had

Digi-Taaltje

Van mij is wel bekend dat ik redelijk met de computer overweg kan maar hoe is dat bij u gesteld? Ik zat net onze website www.ctkerk.nl weer even bij te werken. Dat doe ik meestal op de vrijdag. Ik maak dan ook vaak een digitaal uitstapje naar mijn eigen Facebook pagina. Ik kijk bij nichtjes en neefjes, vrienden en vriendinnen en blijf zo ook op de hoogte van het wel en wee van de mensen van wat verder weg. Ja zo gaat dat tegenwoordig met 'multimedia'!

Kijkt u trouwens ook nog geregeld op onze website? Toen die, nu ruim een jaar geleden, werd gelanceerd was dat vast wel het geval, maar nu nog steeds? Toch kunt u zo makkelijk even, via smartphone of computer, kijken welke dominee er preekt of wat er zoal in de agenda vermeldt staat en of er binnenkort een film vertoond wordt. Geef ons uw tips en activiteiten door die u op de site zou willen zien.



De website is echt van ons allemaal

Wist u trouwens dat wij als *Christus Triumfatorkerk* ook een *Facebook-groepspagina* hebben. Het webadres daarvan is : <http://www.facebook.com/groups/ctkerk>

Nu zult u zich afvragen wat heeft dat nou voor meerwaarde zo'n Facebookpagina voor de kerk? Toch als u daar eens kijkt, of beter nog als u zich aanmeldt, zult u zien dat wij belangstelling hebben van verder weg. Bijvoorbeeld, een lid van onze *Facebook-groepspagina* komt uit Oslo. Zijn naam is Frederik van den Haspel. Op onze *Facebook-pagina* kunt u dan lezen dat hij elke zondagmorgen met ons de kerkdienst meeviert en daar heel veel waarde aan hecht. Hij schrijft geregeld een berichtje waaruit dat blijkt. Sinds ik dat weet denk ik altijd stiekem in de kerk als de dominee de mensen groet die via internet meeluisteren: 'Hoi Frederik uit Oslo en hoi Miep uit Frankrijk'.

Op 31 mei en 16 september schreef Frederik uit Oslo:

Frederik Van den Haspel

Vanuit Oslo Noorwegen wil ik ds Ruud Stiemer feliciteren met zijn promotie. Wekelijks beluister ik de kerkdienst vanuit de *Christus Triumfatorkerk* via internet.

31 mei om 14:44

Frederik Van den Haspel

Wat hebben jullie een fantastisch kerkelijk leven in Den Haag om jaloers op te zijn. Dit mis ik in Noorwegen

16 september om 17:13

Toch leuk om te weten dat ook mensen 'all over the world' met ons meeluisteren op zondag of op een ander tijdstip dat hen schikt.

Misschien over een tijdje weer eens een Digi-Taaltje van mij:

Greet

TVG-cursus Den Haag en omstreken

Theologie Voor Geïnteresseerden:

Een ontdekkingsreis in de wereld van geloof en Bijbel

Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen?

Misschien is de cursus *Theologie Voor Geïnteresseerden* dan iets voor u.

Het is een driejarige cursus. De cursus heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde.

In januari 2013 start er weer een nieuw eerste jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 15) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavonden of op donderdagmiddagen te volgen. De kosten voor de cursus bedragen € 215,- per jaar, plus € 30 inschrijfgeld voor het eerste jaar, cursusmateriaal inbegrepen. De cursus wordt gegeven in wijkcentrum Eltheto, Azaleastraat 2 (hoek Laan van Meerdervoort, bij de *Bethlehemkerk*) te Den Haag.

Geïnteresseerd? Opgave is mogelijk tot 25 december 2012. Verder is het mogelijk eerst de informatiebijeenkomst met een paar proeflessen bij te wonen. Deze worden gegeven op 17 november 2012 van 10 – 13 u in het gemeentecentrum van de *Bethelkerk* Loosduinen, Traviatastraat 25, 2555VG Den Haag.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website www.tvgdenhaag.nl.

Opgave en informatie: mevrouw Yvonne van der Burch, telefoon 070 – 3652584, e-mailadres: yburch@ziggo.nl



Kerstwandeling

Op 22 december wordt er samen met het muziekkorps en zangkoor van het *Leger des Heilskorps Haaglanden* weer een muzikale kerstwandeling door het Bezuidenhout gehouden.

We verzamelen om 15.15 uur bij de kerk. Schrijft u deze datum alvast in uw agenda. U kunt familie, vrienden en kennissen uitnodigen want introducés zijn welkom.

Joke Dekker

REIDANS ...

*Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: **Sheila Choenni**. Sommige lezers herinneren zich Sheila misschien nog als jeugdreporter van Samenspel. Het is alweer geruime tijd geleden dat zij Samenspel verrijkte met haar interviews met de kinderen in onze gemeente. Inmiddels is zij zelf moeder van een blozende spruit. Zij vertelt hoe zij dit ervaart.*

redactie

Het is nu ruim een jaar geleden dat Norman mij ineens heel vervelend begon te vinden en zich begon af te vragen wat er in Godsnaam met mij aan de hand was. Een week later werd alles helemaal duidelijk toen het staafje van de bekende zwangerschapstest blauw kleurde. Ja in de Naam van God mochten we over een maand of acht een geschenk uit de hemel ontvangen, dat was nu zo goed als zeker! Gek genoeg was ik ook niet meer vervelend vanaf dat moment, tenminste, Norman was zo goed om me dat te laten geloven zodat we ons konden voorbereiden op de komst van ons eerste kindje.

Norman heeft zelf al drie kinderen maar ik mocht nu voor het eerst gaan ervaren wat het ouderschap met zich meebrengt. En na het eerste bezoek aan de verloskundige sta je er ineens midden in want wat moet er toch veel geregeld worden voor zo'n kleintje. Van luiers tot erkenning en zo verder. De erkenning was het onderwerp waardoor ik me toch al een echte mama voelde en niet de rest van het circus van geregeld. Nee de erkenning, want wat is dat nou eigenlijk?

Erkenning geeft bestaansrecht, ik ben er ..., jij bent er ..., we hebben dezelfde naam ..., we horen bij elkaar. Erkenning regelen voor de ongeboren vrucht dat is slechts een formaliteit bij het gemeentehuis

Nee lieve mensen het soort erkenning waar ik het over heb, heeft ons de hele zwangerschap gedragen en ons doen leven naar de doop van onze zoon. En eigenlijk is de golf van warmte van deze erkenning nog steeds wat mij elke dag drijft en draagt. Want Hij heeft ons gekozen als ouders van ons engeltje, Hij heeft ons daar in erkend, en Hij kiest Gabriel als onze zoon. Dát is de erkenning die ik bedoel en elke dag sinds de dag dat het staafje blauw kleurde voelde ik en wist ik wat wij als jonge ouders als eerst mochten gaan doen in het leven wat ons te wachten staat. De erkenning vieren en delen en natuurlijk waarmaken om te beginnen met de viering van de doop van ons kindje.

We hebben er naar toe geleefd van het priilste begin af met de grootste blijdschap en



soms ook de grootste angst, de grootste trots en de grootste twijfel van het hoe en waarom en kunnen we dit wel? Norman zei, al word ik voor de vierde keer vader, het is voor het eerst van dit kindje en het voelt net zo nieuw. Maar we worden gedragen Shei, alles komt goed, wij zijn gekozen.

De viering van de doop is nu geweest, nu begint het echte werk, waar de Heer niet alleen tot ons gekomen is maar vooral andersom, daarom zongen we het ook, Heer ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Want Heer ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde....

Verdraagzaamheid en respect

christen - moslim dialoog in Nigeria en Nederland
Buurt- en kerkhuis De Paardenberg



Pastor Istifanus Habila komt uit Nigeria en is voorzitter van de *Justice, Peace and Reconciliation Movement* (JPRM). Deze beweging is opgericht om vrede te stimuleren tussen christenen en moslims, vooral in het noorden van het land. JPRM zet alles op alles om de mensen in lokale gemeenschappen, christenen en moslims, samen aan het werk te krijgen voor een leefbaar dorp of een leefbare wijk.

Sinds 2000 zijn er felle conflicten geweest tussen christenen en moslims, waarbij veel doden vielen en complete dorpen werden platgebrand. Meestal is niet de religie zelf de reden van de problemen, maar gaat het om grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. JPRM wil vreedzaam samenleven bevorderen door mensen samen te laten werken aan projecten die voor de gemeenschap belangrijk zijn

Donderdag 8 november zijn Pastor Habila en zijn collega Imam Ishaku Babidi te gast in Den Haag. "Van Paulus leren we dat zover het van ons afhangt, we vrede moeten houden met iedereen. Dat is geen passieve kreet, maar een actieve oproep om het initiatief te nemen en niet te wachten tot de ander de eerste stap zet", aldus Habila. "In Nederland lijkt alles goed geregeld en zijn voorzieningen voor alle burgers, christen, moslim of wie ook, toegankelijk." Toch ligt er ook voor ons de prikkelende vraag, hoe wij aan de evangelische opdracht in onze Nederlandse samenleving invulling kunnen geven.

De avond wordt georganiseerd door de ZWO-commissie van de classis Den Haag in samenwerking met *Kerk in Actie* en de begeleidingsgroep rond Willem Jansen en Heleen Joziase. Om u beginnen we met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor iedereen van harte welkom is. Als je mee wilt eten, dan graag even opgeven bij Jeannet Bierman (email: jbierman@steknet.nl). U kunt ook na de maaltijd voor het inhoudelijke gedeelte aanschuiven. Van harte welkom!

donderdag 8 november 2012, 19.30 uur
(inloop vanaf 19.15 u, eten om u)
Paardenbergstraat 1 – Den Haag

Zomaar een wijsheid ...

Heb haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.



BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de Bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een Bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

november 2012:

1	Openbaring 7:1-17 en Judit 14:1-19	Ontelbaar
2	2 Kronieken 30:13-27 en Judit 15:1-13	Ommkeer
3	2 Kronieken 32:1-23 en Judit 15:14-16:17	Overwinning
4	Psalm 20 en Judit 16:-25	Overwinningslied
5	2 Kronieken 32:24-33	Vrede
6	Handelingen 15:36-16:10	Wie gaat er mee?
7	Handelingen 16:11-24	Gevangen
8	Handelingen 16:25-40	Bevrijd
9	Handelingen 17:1-15	Schriftbewijs
10	Handelingen 17:16-34	Nieuwsgierigheid
11	Handelingen :1-11	Stof tot nadenken
12	Handelingen :12-22	Het werk gaat door
13	Marcus 11:1-11	Palmpasen
14	Marcus 11:12-26	Het gaat om de vruchten
15	Marcus 11:27-12:12	Vragen en antwoorden
16	Marcus 12:13-27	Gods kracht onderschat
17	Marcus 12:28-34	Het belangrijkste gebod
	Marcus 12:35-44	Schijn en werkelijkheid
19	2 Tessalonicenzen 1:1-12	Trouw
20	2 Tessalonicenzen 2:1-12	Satans werk
21	2 Tessalonicenzen 2:13-17	Bemoediging
22	Openbaring 1:1-9	Vrede van a tot z
23	Openbaring 1:10-20	Visioen op zondag.
24	Marcus 13:1-13	Weeën
25	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
26	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
27	Openbaring 2:1-7	Terug naar de bron
28	Openbaring 2:8-11	Door de verdrukking heen
29	Openbaring 2:12-17	Goede naam
30	Openbaring 2:-29	Sterkte / zwakte analyse

PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram:

Horizontaal: 1 hoofdzaken 6 natuurijs 9 BF (Belgische franc) 10 toe 12 spoortrein 15 tres 16 oen 17 vulpen poeder 20 mus 21 plintlat 23 NN 24 ongeschikt 25 gevelsteen

Vertikaal: 1 hink-stap-sprong 2 ontboezeming 3 DRU 4 kostenpost 5 neveninkomsten 7 ufo's 8 retour 11 o.i. (onzes inziens) 13 PR (Public Relations) 14 rel 17 vest 19 dunne-re 22 locus.

Dat was me weer wat! Als u wilt, kunt u meteen door met de volgende... Succes!

Adriaan Sala



HORIZONTALAAL:

- 1 voertuig voor straatveger? (10)
- 5 staat soms bloot achter winkelruit (10)
- 8 komt zonde en spijt in omgekeerde volgorde zetten (2)
- 9 om ergens tussen te drijven of deuren open te houden (6)
- 10 Duits legeronderdeel leek op een Franse N.V. (2)
- 11 de koe at gras en nu doet ie 't weer (6)
- 12 tegengestelde van 'autootje Smart (4)
- 13 kunstlicht keert 12 u 's middags om (4)
- 14 als je als man ertoe behoort, draag je een rok met kleurig blokpatroon (4)
- 15 Remi - uit *Alleen op de wereld* - was geen islamitische aanvoerder (4)
- 16 ze flikvlooiën, het zijn glibbers en ze dragen soms een jurk (7)
- 17 tips en handigheidjes (5)
vloerbedekking van aanklager in strafproces (6)
- 20 een klein begin van een Verenigd Europa (2)
- 21 in de krant staat een kop over *Sluwe Dina B.* (10)

VERTICAAL

(excuus, het is niet zoveel...):

- 1 leuke sport, maar één misstap en je bent drijfnaat (15)
- 2 slaat dit ook op de paus? (13)
- 3 65+ wordt 66+, 67+ en wellicht 70+ (13)
- 4 noemen ze een tijdperk naar je vanwege je hand in je jasje? (13)
- 6 kreet van ontzetting zet acht medeklinkers op een rijtje (13)
- 7 ze noemt zich 'Lady', maar of ze dat ook echt is...? (4)
- 19 ik merk het aan de foute reuk (4)